

'n Kind 'n Huis 'n Auto...

en elkaar



Melanie Rijkers / MeRy

Ga zitten want ik wil eens met je praten
'k Ben allang niet meer zo blij als toen
Nee schrik maar niet ik wil je niet verlaten, nee-ee
Er is iets en ik kan er niets aan doen

We komen niets te kort we hebben alles
'n Kind 'n huis 'n auto en elkaar

Henny Vrienten, uit 'Is dit alles' / Doe Maar (1982)

Ad Veldhuisen, Deurne

Gehuwd

Leukste herinnering:

Te veel om op te noemen! Hij was mijn beste vriend, buurjongen en maatje.

Hele dagen speelden we buiten...



Susan van Es, Nijmegen

Ongehuwd, moeder van een zoon

Leukste herinnering:

Samen met Saskia was ze van 'mijn' clubje, veel lol en giechelen samen, en streken uithalen kon ze als de beste!





Robert Crooijmans, Bakel

Gehuwd, 2 kinderen

Leukste herinnering:

"Bobbetje!"

Kleine, stoere boer met zijn 'skool' en 'skoer' maar ook met een hart van goud...

Saskia Endevoets-Verbakel, Helmond-Brouwhuis

Gehuwd, 2 kinderen

Leukste herinnering:

Vanaf de 2e klas al samen: Barbie's, Abba (playbacken) en samen Tiffie en Bobbie uitlaten en Roy tegenkomen... dikke mik, altijd samen, tot op het laatst!



Miriam Vloet-Trentarossi, Eindhoven

Gehuwd

Leukste herinnering:

Goedgebekte en vrolijke meid, dochter van (brrr) meester Vloet,
maar toch erg populair...





Yvonne Bevers, Helmond

Ongehuwd

Leukste herinnering:

Haar blonde krullen van toen ('big hair') staan me nog het meeste bij, pittige tante, ging mee in het clubje 'Miriam, Angélica en Simone'.

Angelique van Bommel-Jacobs, Ospel

Gehuwd, 2 kinderen

Leukste herinnering:

Onze verjaardagsfeestjes! Altijd was ze er, zelfs na het 'onderbroek incident', altijd heel aardig en spontaan...





Anita Jonkers-Kuijpers, Deurne

Gehuwd, 2 kinderen

Leukste herinnering:

Boeren - maar vooral ook stoere dochter, 'leider' van het tweede populaire clubje, keek wel tegen haar op, ze was de slimste met de hoogste score van de SITO!



Lianne van de Laar-van Montfoort, Deurne

Gehuwd, moeder van een zoon

Leukste herinnering:

Voor mij de liefste van de 'andere' club, na school spraken we nog wel eens af.



Sandra de Haan-Visser, de Mortel

Gehuwd, 3 kinderen

Leukste herinnering:

Goedlachs en grappig meisje, doordat haar tante bij me in de straat woonde, zag ik haar ook nog wel in mijn eigen buurtje om mee te spelen.

Ellen Hendriks-Corbel, Leiden

Gehuwd, 2 kinderen

Leukste herinnering:

Stille kop, later nog vaak mee naar het Peelland gefietst,

Ellen ging daarna helemaal om in... la douce France!



Anja van Ansem, Helmond

Ongehuwd

Leukste herinnering:

De Kabouters! Samen hele dagen in de bossen rondgelopen en avonturen beleeft, en daar was Anja nooit stil...



Ellen Schuurmans, Helmond

Ongehuwd

Leukste herinnering:

Stoere tante, in mijn ogen ook van Angélica & Simone's clubje, maar trok toen al haar eigen plan.





Chris van den Boomen, Eindhoven

Gehuwd

Leukste herinnering:

“Chrisje”, met de nadruk op -je!

Vrolijk ventje van de boerderij, grappig en aardig mannetje.



Sven van den Elsen, Boekel

Gehuwd

Leukste herinnering:

Ook een van mijn buiten-speelmaatjes uit de buurt, wij gingen altijd pas naar binnen als de straatlantaarns aangingen! Typische knul maar met een heel warm hart...



Pedro van Ansem, Berkel-Enschot

Gehuwd, 2 kinderen

Leukste herinnering:

Echte regeneef, 'import' uit een andere klas, omdat wij zo weinig jongens over hadden. "Mooi, dan kwam ik tenminste niet bij Vloet in de klas", hoorde er echter wel meteen helemaal bij...

Susan Jansens-van Ruitenbeek, Enschede

Gehuwd, 2 kinderen

Leukste herinnering:

Creatief en mooi, met lang, blond prinsessenhaar... jaloers!? Kon erg goed tekenen.



Simone Sengers, Alblaserdam

Ongehuwd, 2 kinderen

Leukste herinnering:

Spring-in-'t-veld en de aardigste van de popu's, samen klassendienst, gezellig!



Angélica van den Reek-van Lieverlo, Helmond

Gehuwd

Leukste herinnering:

Toen: echt een kreng!!! Leider van dé bende, vreselijke kattenkop...
(is later helemaal goed gekomen trouwens ;-))





Jolanda Verheggen-Verbakel, Bakel

Gehuwd, moeder van een zoon

Leukste herinnering:

De enige van de meisjes die achterwaarts over zo'n rotlegger kon komen bij de gym, stil maar wel lenig!

Roy Wittens, Helmond

Ongehuwd

Leukste herinnering:

Ehm...teveel!!! Maar wel allemaal hele goeie.



Frank Looymans, Helmond

Ongehuwd

Leukste herinnering:

Kakkerdje, erg op zichzelf en speelde tennis, maar... stiekem toch wel een leuke knul.



en elkaar

Ga zitten want ik wil eens met je praten
'k Ben allang niet meer zo blij als toen
Nee schrik maar niet ik wil je niet verlaten, nee-ee
Er is iets en ik kan er niets aan doen

We komen niets te kort we hebben alles
'n Kind 'n huis 'n auto en elkaar

Henny Vrienten, uit 'Is dit alles' / Doe Maar (1982)

Met dank aan
Al mijn toenmalige klasgenoten van de 6e klas 1982-1983
van de Sint Willibrordus basisschool te Bakel,
Ad Rijkers, Saskia Endevoets.

Ontwerp: www.kimmic.nl

'n Kind 'n Huis 'n Auto...

